

Jakob zorgt voor de kudde van oom Laban. Na jaren hard werken, mag Jakob schapen sparen. Hij krijgt de zwarte en oom Laban de witte schapen.

Hoeveel zwarte schapen zijn er?.....

Hoeveel witte?.....

Door allerlei trukjes zorgt Jakob ervoor, dat er veel zwarte schapen geboren worden. En God helpt hem daarbij. Hij wil, dat Jakob veel dieren krijgt.

