

Abraham geloofde dat het goed zou komen. Het offer zou misschien Isaak zijn of God zou zelf voor een offer zorgen. In beide gevallen zou het goed zijn. **Wat zei Abraham tegen Isaak, toen Isaak vroeg waar het offer was?**
Breek de code en je weet het.



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

4-5	8-5-18-5	26-1-12
---	-----	-----
5-18-9-14	22-15-15-18-26-9-5-14	
-----	-----	-----

Oplossing: "De Here zal erin voorzien."