

Help David en zijn vrienden een schuilplaats vinden en plak de letters die je tegenkomt aan elkaar. Wat is de oplossing? Het is een zin van 8 woorden.



Hebreeën 11: 38:

Soms hadden mensen alleen maar dierenvellen om aan te trekken. Ze waren arm, en werden vernederd en mishandeld. Ze waren te goed voor deze slechte wereld. En daarom moesten ze wonen in woestijnen, in de bergen, in grotten (zoals David), en in holen onder de grond. Al die mensen hadden een groot geloof.

Oplossing: \_\_\_\_\_

En David vertrouwde op God!