



Elia is de teleurgestelde dienaar. De Geest van God schrijft ons wat voor mens Elia is: "Een mens zoals wij" (Jk 5:17). Hij vergeet dat de **HEERE** hem **hielp** met offeren. Daardoor vergeet hij ook dat hij de **gevolgen** aan de HEERE moet overlaten.

God verhoort zijn gebed om te sterven niet, want God heeft andere plannen. Voor het zover is, moet Elia nog veel **leren** en **doen**.

Nadat Elia in de grot heeft overnacht, vraagt God hem: "Wat doet u hier, Elia?" Dat moet hem tot **nadenken** dwingen. Elia is vol van wat men hem wil aandoen, en dat terwijl hij zich zo voor de HEERE heeft ingezet, en wel als enige. Hij klaagt Israël bij God aan. Het volk is zeer ontrouw tegenover God en tegenover Zijn profeten en zelfs de ene die overgebleven is, willen ze doden. Hij is vergeten dat er meerdere getrouwen zijn. God neemt dat hoog op, wat blijkt uit het feit dat God dit **aanklagen** in het **Nieuwe Testament** aanhaalt (Rm 11:2a-4).