

Toen de koning voorbijkwam, riep de profeet naar hem: 'Heer, ik wil u iets vertellen! Ik was midden in een gevecht. Toen kwam er iemand naar mij toe met een gevangene. Hij zei dat ik die moest bewaken. 'En als hij toch ontsnapt,' zei hij, 'dan zul jij in zijn plaats sterven. Of je moet me 30 kilo zilver betalen.' Maar ik moest op heel veel dingen letten, en opeens was de gevangene verdwenen.'



afbeelding

'schuld eiden je is het'

 'wordt gestraft je als'

'Ook u zult gestraft worden. Want de Heer wilde dat Benhadad zou sterven, maar u hebt hem laten gaan.'



Benhadad is vermoord door Hazaël zoals de Heere door middel van Elia had voorspeld. Hazaël verstikte hem in een deken.