

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op,

Maar ook voor u zal er een afschuwelijke tijd komen. Als die tijd komt, stuurt de Heer een **leger** vanuit **Egypte** en een leger vanuit **Assyrië**. Als de koning van Assyrië met zijn leger in het land Juda komt, zal hij alle **mensen** uit het land **weghalen**.

Tiglatpileser kwam inderdaad naar Juda, maar niet om te helpen. Hij kwam om Juda aan te vallen. Toch bleef Achaz **offers** brengen aan de goden van Aram. Want hij dacht: De Arameeërs hebben mij verslagen, met **hulp** van hun **goden**. Als ik nu offers breng aan die goden, zullen ze mij ook helpen! Maar ze hielpen Achaz niet. Ze zorgden er juist voor dat **Juda verslagen** werd.

Toen liet Achaz alle **voorwerpen** uit de **tempel** halen, en hij liet alles **kapotslaan**. Daarna liet hij de tempel **dichtmaken**, en hij zette **altaren** **alle hoeken** van de straten van Jeruzalem. Ten slotte liet hij in alle steden van Juda **offerplaatsen** voor andere goden maken. Door zijn slechte gedrag maakte Achaz de **Heer woedend**.

e t p y g e g n v n s e v
m r e g e l e e o e r n w
e h u l p l a t o k e g o
n e s t a a l p r e f f o
s e e h j u d a w o f d l
e r g o d e n d e h o n e
n e i r y s s a r v o e p
w n a a l s t o p a k d m
d i c h t m a k e n o e e
n e r a t l a r n o n o t
n e g a l s r e v s i w s



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 6 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Heb God lief. Dien Hem. Dan zal Hij alles _____

