



Dan staat Jezus tussen Zijn leerlingen. Ze schrikken heel erg. Maar Jezus zegt: 'Ik ben het. Wees niet bang! Mij hebben ze gekruisigd. Kijk maar goed. In de Bijbel staat: 'De Messias moet pijn lijden en sterven, maar op de 3<sup>de</sup> dag zal Hij uit de dood opstaan.' Nu zijn ze allemaal blij en ze weten: Jezus leeft!