

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Ik wil meer en meer gaan **lijken** op **Jezus**,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik **ben** en alles wat ik **doe**.

Dus op elk moment en niet zo af en toe.

Ik wil graag dat de **mensen** Jezus in mij zien.

Maar hoe meer mensen Jezus in mij zien,
hoe meer ze **willen** dat ik Hem **niet dien**.

Ze zijn dan boos en doen me **pijn** bovendien.

Ik merk telkens weer dat ik het niet zelf kan.

Hij **helpt mij** meer en meer te leven naar Gods plan.

Vertel daarom iedereen dat Jezus om onze **zonden** gestorven is.

En dat Hij is **opgestaan** en in de **hemel** is.

En dat Hij een **eeuwig leven** geeft voor ieder die **gelooft**.

Dat heeft Hij Zelf beloofd.

Nog even en dan mogen we naar onze **Vader** toe
en dan zal het voor eeuwig **feest** zijn.

n	l	j	i	m	n	g	f	v	t
e	e	v	a	d	e	r	e	e	p
l	m	l	e	l	k	n	e	r	l
l	e	v	o	b	j	e	s	t	e
i	h	o	e	i	i	o	t	e	h
w	f	n	p	e	l	d	n	l	n
t	o	p	g	e	s	t	a	a	n
t	e	i	n	z	o	n	d	e	n
e	e	u	w	i	g	n	e	i	d
s	u	z	e	j	l	e	v	e	n



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een woord.

Schrijf dat woord op de streep.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig _____ heeft. (Joh. 3: 16)