



Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Moab: 'Iedereen weet dat de Moabieten denken dat ze sterker zijn dan anderen. Maar over precies drie jaar zal Moab worden verwoest. Dit heeft de Heer lang geleden al over Moab gezegd (Nm 24:17).

Het zal steeds erger worden. Nu hebben de Moabieten medelijden met zichzelf. Ze gaan steeds vaker naar de tempel om te bidden. Maar het helpt allemaal niet. Ze hebben bijna niets meer en vluchten. Ik ben diep geschokt over Moab.

Moab's boodschappers moeten dan zeggen: 'Koning van Juda, verberg onze vluchtelingen.' Dan zal er een koning komen uit de familie van David. Die koning zal eerlijk, trouw en rechtvaardig regeren.'

Omdat Moab vluchtelingen uit Israël heeft opgenomen zal niet iedereen worden gedood (Jeremia 48).