

Lees de tekst.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Volk van Israël, houd moed, geef niet op! En zeg tegen de mensen die de moed verloren hebben: 'Wees niet bang. Want let op, jullie God zal jullie vijanden komen straffen voor alles wat ze jullie hebben aangedaan. Hij zal jullie komen bevrijden.'

Dan zullen de ogen van **blinden** weer gaan **zien**. De oren van **doven** zullen weer gaan **horen**. Mensen die **niet** konden **lopen**, zullen **springen** als een hert. De mensen die niet konden **praten**, zullen **juichen**.

De **droge gebieden** zullen veranderen in **meren** en **rivieren** zullen stromen op plekken waar nooit water was. De **woestijn** zal vrolijk zijn, juichen en **bloeien** als een roos. De mensen zullen de **schitterende macht** en **majesteit** van de **Heer** zien, het **prachtige land** van onze God.

n b n j i t s e o w z
e l p ij m a c h t t i
d i p r a c h t i g e
e n r r i v i e r e n
i d a n i e t n h m j
b e t n d s t e o e u
e n e e e t e g k r i
g ij n j k r r n n e c
o d a b l o e i e n h
r m a n o v n r p m e
d n e r o h d p o h n
l a n d o o e s l g !



Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij 5 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Als vooruitkijken je bang maakt en
achterom kijken je _____
