

Toen zeiden de mensen in Jeruzalem: 'Kom, we hebben genoeg van zijn praatjes! We hebben toch priesters, wijze mannen en profeten? Wat zij zeggen klinkt veel beter. Maar Jeremia moet zijn mond houden. We maken een einde aan al zijn gepraat.'

Wat Jeremia zegt is het Woord van God. Wat de priesters en profeten zeggen hebben ze zelf verzonnen.

Ook wij moeten er altijd goed op letten. Als wij iets horen over de Here God moeten wij kijken of de mensen dat zelf verzinnen of dat het in de bijbel staat.

Psalm 86:11: 'Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.'



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

4-5 2-9-10-2-5-12 9-19 4-5 20-15-13-20-15-13

15-16 10-5 12-5-22-5-14-19-23-5-7