

Koning Sedekia nodigde de afgezanten van de koningen van de omringende landen uit. Ze vergaderden, want zij wilden voorkomen dat Nebadkadnezar al hun landen veroverden. Jeremia moest daarom van de Heer 6 tuigen maken voor trekdieren. Hij moest er zelf 1 aandoen. De afgevaardigden van al die koningen moesten die tuigen meenemen naar hun eigen koning en Gods boodschap aan hun koningen doorgeven. God zei: 'Want zo zegt de Here, niet jullie bepalen wat er moet gebeuren. Ik de Heer en God van Israël die hemel en aarde geschapen heeft, regeer over heel de wereld. Ik heb bepaald dat jullie koning Nebukadnessar moeten gehoorzamen en met hem mee moeten gaan naar zijn land. Als jullie je verzetten zal het heel slecht met jullie aflopen en kom je om door de honger, de pest en het zwaard. Als jullie naar de koning van Babel luisteren mogen jullie in je eigen land blijven en daar verder leven. Maar ook aan het rijk van de Babyloniërs komt een eind. Ook zij zullen eens slaven zijn. En op een dag zal ik jullie weer terugbrengen naar jullie eigen land.'



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

7-15-4 8-5-5-6-20 15-14-19

7-5-5-14 11-1-12-13-5

18-5-9-19 2-5-12-15-15-6-4,

13-1-1-18 23-5-12

5-5-14 2-5-8-15-21-4-5-14

1-1-14-11-15-13-19-20!!



Zoals een boer door een tuig bepaalt welke kant zijn beesten op gaan, zo leidt God ons leven.