

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jeremia, ga naar de poort van het paleis gaan en naar alle poorten van Jeruzalem. Zeg tegen iedereen die daar langskomt:

'Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, de **Heer zegt** tegen jullie: 'Denk erom dat je op de **sabbat** niet werkt, want het is een **heilige dag** en **werken jullie dat wel**. Ook jullie **voorouders** wisten dat je op de sabbat niet mocht werken. Maar ook zij trokken zich niets aan van Mijn regels.

Als jullie wel **naar Mijn geboden** leven en op de Sabbat niet gaan werken, zorg Ik ervoor dat de **stad** zal **blijven** bestaan en ook de nakomelingen van het koningshuis van David zullen weer in prachtige wagens door de stad rijden. Ook de inwoners van Juda zullen dan weer naar de **tempel** komen en **offers** brengen om Mij te **vereren** en te **danken**.

Maar als jullie wel **doorgaan** met werken op sabbat en niet naar Mij luisteren, zal de **Jeruzalem** met vuur **vernietigd** worden en niemand is in staat om dat vuur te blussen.'

g n s s r e f f o r v  
e a t r t n e k r e w  
b a m e l a z u r e j  
o g d d m o d e l h e  
d r a u r p r z e g t  
e o n o r e e y i z e  
n o k r n j u l l i e  
a d e o b l i j v e n  
a a n o g e n j i m g  
r g e v h t a b b a s  
v e r n i e t i g d n



Er blijven nog letters over. Samen vormen zij 2 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Je kunt kilometers van God afgedwaald zijn.....toch is er maar

1 stap nodig om weer bij Hem te komen. Namelijk \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tegen God.