

Help!! De letters zijn raar geschreven!

Schrijf jij ze goed?

Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.



Dan zal God medelijden krijgen met Zijn volk. Hij zal Zijn volk redden. We zullen niet meer uitgelachen worden. De vijand zal van honger omkomen of verdrinken in de zee. De dieren zullen geen honger en dorst meer hebben. Het land is vruchtbaar. Er is weer koren, nieuwe wijn en olie (3 dingen die staan voor zegen).

En u, kinderen van Sion, wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Iedereen is verschrikkelijk blij en zingt:

'goed is Hij want, Hoor de Lof'

Zo is God! Als Zijn volk zich eenmaal tot Hem bekeerd heeft, geeft Hij ze wat ze al die jaren hebben gemist. Met de zegen van het koren, de wijn en de olie kan het volk weer offeren en Hem eren. Er is weer contact mogelijk met God.