

Hij stond op en ging op weg naar Samaria. Onderweg kwam Jehu de broers van Ahazia tegen, de koning van Juda. Hij zei: Wie bent u? Zij zeiden: Wij zijn de broers van Ahazia en zijn gekomen om de zonen van de koning en de zonen van de koningin te groeten. Toen zei hij: Pak hen levend. Zij pakten hen levend en slachtten hen af bij de put van Beth-Heked, tweeënveertig man; hij liet er niet één van hen over.

Zoek de verschillen



*De broers van Ahazia zijn geen broers, want die had Ahazia niet meer. Het zijn mogelijk neven van hem.*