

Habakuk leefde in dezelfde tijd als Jeremia, Ezechiël en koning Jojakim. Hij wil weten hoe God werkt en waarom Hij dat doet.

Habakuk zegt daarover 2 dingen:

1. Alleen door te geloven ziet God je als Zijn kind en vergeeft Hij je. En als je rampen meemaakt, dan kun je volhouden, want je weet dat God je redt.
2. Je weet, dat God eens alle onrecht(= oneerlijkheid) zal overwinnen. Er komt een nieuwe aarde waar rechtvaardigheid(= eerlijkheid) woont.



| | |
|------|------|
| a=1 | e=5 |
| b=2 | f=6 |
| c=3 | g=7 |
| d=4 | h=8 |
| i=9 | m=13 |
| j=10 | n=14 |
| k=11 | o=15 |
| l=12 | p=16 |
| q=17 | u=21 |
| r=18 | v=22 |
| s=19 | w=23 |
| t=20 | x=24 |
| | |
| y=25 | |
| z=26 | |

7-15-4 8-5-5-6-20 15-14-19

7-5-5-14 11-1-12-13-5 18-5-9-19

2-5-12-15-15-6-4, 13-1-1-18 23-5-12 5-5-14

2-5-8-15-21-4-5-14 1-1-14-11-15-13-19-20!

Zo zien we dat dit boek, dat begint met iemand die klaagt, eindigt met iemand, die samen met anderen, blij is met Gods grote daden en Hem eert.