

Jeremia moest van God zeggen: 'Luister, steeds opnieuw heb Ik profeten gestuurd en gewaarschuwd, maar niemand wilde luisteren. Ik heb daarom de steden van Juda en Jeruzalem verwoest.....

REBUS

 p=l	 h=d	 -b	 m=v	 k=w	 li=ro	 -ld oo=eu +t
 -v	 =d		 h=n	 b=M		

.....Jullie, Judeeërs in Egypte vereren beelden. Jullie denken dat jullie ooit weer in Juda gaan wonen. Maar niemand gaat terug, behalve een paar mensen die kunnen vluchten.'

'Wij blijven trouw aan de godin die wij vereren: de koningin van de hemel. Zo hebben wij dat altijd gedaan. We waren gelukkig en alles ging goed.', zeiden de Judeeërs. 'Het is juist misgegaan toen wij stopten met vereren! Veel mensen zijn toen gestorven door oorlog en hongersnood. Daarom zijn wij de godin weer gaan vereren.'