

### Geen redding.

De Heer gaf Jeremia een boodschap voordat de farao Gaza veroverde. De Heer zegt: 'Uit het verre noorden komt een groot leger. Dat leger zal het hele land van de **Filistijnen** veroveren. De Filistijnen zijn zo bang dat ze zelfs hun eigen kinderen in de steek laten. De Filistijnen die nog overgebleven zijn, rouwen allemaal. Ze snijden zichzelf met messen, en hun rouw is nog lang niet voorbij! (ze denken dat ze door zichzelf te snijden, ze de hulp van hun afgoden kunnen afdwingen.)

